



Bertrand, Nicole, Anna och Ronya Tikum besökte Åbo svenska församling för ett tag sedan för att berätta om sitt liv i Senegal.

Familjen Tikum bygger strukturer i Senegal

Det är förändring på gång. Familjen **Tikum** har precis flyttat från Fatick till Dakar i Senegal. I Fatick har de bott sedan 2011. I Dakar sedan april i år. Fatick är ett ruralt område, där handlar man på marknaden, där finns hästar och åsnor och sand överallt. Dakar är en storstad med supermarketer och mat av alla slag.

– Nånting väldigt positivt med Dakar är att det finns tillgång till medicinsk vård, det känns skönt särskilt med tanke på barnen, säger **Anna**.

Barnen **Ronya** och **Nicole** var en av orsakerna till att Bertrand och Anna valde att flytta till Dakar.

– De kan nu gå i den internationella skolan där. Vi tycker det är viktigt att de får gå i en bra skola, säger **Bertrand**.

– Skolan går på engelska. Det passar oss, eftersom det är vårt hemspråk. Jag vill att de ska ha ett språk som är riktigt starkt. Det kan de få nu, säger Anna.

Anna och Bertrand flyttade till Senegal efter ett jobb vid Finska missions-sällskapet. Bertrand arbetar som finansiell rådgivare både för den lutherska kyrkan i Senegal och för de finländska biståndsprojekt som kanaliseras via Finska Missionssällskapet. Anna arbetar tillsammans med kyrkans anställda för att utveckla diakoniarbetet i församlingarna.

Målet med deras arbete är att göra sig obehövliga. De bygger upp strukturer och verksamhet tillsammans med lokalbefolkningen, hela tiden med tanken att

de ska kunna lämna sina arbeten men verksamheten ska kunna fortsätta.

– Jag jobbar mycket med att se till att regler och principer följs, vi gör upp budget för verksamheten, jag ser till att den följs och att verksamheten och medel vi använt rapporteras regelrätt och i tid, säger Bertrand.

Vilka är de största utmaningarna i ditt jobb?

– Det är alltid problem när det handlar om pengar. Det är svårt att få alla att respektera processerna och reglerna. Många tycker att det är för byråkratiskt, säger Bertrand.

En utmaning är också att det alltid finns för lite pengar. Det har märkts särskilt sedan ifjol när Finlands skar ned i biståndsmedlen. För Senegal betydde det en nedskärning på 40 procent.

– Vi tvingades dra ned på många aktiviteter, bland annat projekt inom utbildning. Till exempel i ett projekt som erbjuder förskola för barn på deras eget språk, sades 40 av 60 förskollärare upp. Det fanns helt enkelt inte pengar. Det här påverkade verksamheten men också dem som blev utan jobb, de har familjer att försörja.

Tror du beslutsfattarna i Finland förstår vad deras beslut i praktiken innebär?

– Nej. Det gör de nog inte. Vid finska missionssällskapet är man mycket oroad, men jag tror inte att beslutsfattarna förstår de praktiska konsekvenserna.

Också i Annas jobb med att bygga upp diakonin är pengar en ständig utmaning.

– Det är fattigdomen vi arbetar med, jättfattiga. Vi försöker hitta små projekt för att byarna ska kunna bli ekonomiskt oberoende. Vi har en liten diakonikassa som kan ge bidrag, det kan handla om att odla en åker eller nånting ganska litet som kan växa och bära vidare.

Men Anna påminner sig själv och oss om att hon jobbar i en kultur där man hjälper varandra.

– Det får vi inte söndra, utan vi ska hitta de ställen där systemet inte fungerar och ingripa där.

Vad kan vi här i Åbo göra för att hjälpa er i ert arbete?

– Man kan förstås bidra ekonomiskt via finska missionssällskapet. Men det som hjälper oss är vetskapen om att församlingen ber för oss och att vi finns med i era tankar. Vi känner att vi inte är ensamma och det betyder jättemycket, säger Anna.

Just nu är familjen Tikum i Finland. Först ska de jobba med att rapportera det arbetskontrakt som nu avslutas. Sedan blir det semester.

Vad händer sen?

– Vi åker tillbaka till Dakar och Senegal. Den första augusti inleds ett nytt kontrakt på två år.

Mia Henriksson

Åbo svenska församling

abosvenskaforsamling.fi

Högmässa alla söndagar kl. 12 i Borgmästarkoret i Domkyrkan, förutom 19.6. i Skarpskyttekapellet, 10.7. i högkoret i Domkyrkan och 17.7. friluftsgudstjänst på Aurelias bakgård.

Psalmflötan 16.6. kl. 18 i Skarpskyttekapellet, psalmsång med Birgitta Forsman.

På midsommardagen 25.6. firar vi gudstjänst kl. 14 i Kustö kyrka. Kyrk-kaffe på kyrkbacken. Kyrkbuss (5€/person). Start kl. 13.20 från Ortodoxa kyrkan (Åbo salutorg) – Auragatan – Kaskisgatan – Kaskisvägen – Nylandsvägen – Koristontie – P.Katariinantie – Paraistentie till Kustö kyrka. Retur efter kyrkkaffet.

Sommarcafé alla onsdagar kl. 13–15 i Aurelia (1 vån.).

Välsignelse av första klassister inför skolstarten 17.8. kl. 18 i Aurelia (1 vån.). Hela familjen är varmt välkommen med!

Ungdomscafé 24.8. kl. 15–18 i Aurelia (2 vån.). Back to school.

GUIDAD VANGRINGAR PÅ GAMLA BEGRAVNINGSPLATSEN

Org. Åbo Turistguider rf. Betalning med kontant 6 €. Rundturen startar från blomhandeln vid Nylandsvägen.

to 19.5. kl. 18–19.30 Teman Öden som berör.

to 21.7. kl. 18–19.30. Teman Idrottsmän på begravningsplatsen.

to 11.8. kl. 18–19.30. Teman Konst och konst(när)liga människor.

Toivo

NÄKÖKULMIA KIRKKOVUOTEEN

Radio Melodia 89,0 MHz
sunnuntaisin klo 10-10.30
ja osauusintoina
keskiviikoin ja perjantaisin
noin klo 13.30